

Beleidsplan 2020-2025

Inleiding

In dit document tref je de missie & visie aan die wij hebben ontvangen, uitgeschreven en doordacht hebben door de leiding van de Heilige Geest. Samen met Jezus Christus aan het roer gaan wij op weg.

Namens het bestuur en leiding,

Ferry Timal Tjd!

Beleidsplan 2020-2025

Onze missie als gemeenschap, is het
gereedmaken van de bruid van Christus;
binnenhalen van Zijn oogst;
tot stand brengen van Zijn Koninkrijk;
op Aarde zoals in de Hemel.

De onderliggende gedachte van het gemeenschap-zijn is Christus kennen, jezelf in Christus bevinden in alle opzichten en Zijn Goede Nieuws bekendmaken! Met die gedachte hebben wij de volgende visie mogen ontvangen:

Onze visie als gemeenschap, om met
Liefde en Kracht-gevulde Christenen,
gezonde Hechte familiebanden te vormen,
en een Dynamische gemeenschap te creëren
die Invloed heeft op de natiën voor Jezus Christus!

Plannen & Doelen

Ons plan, is om als gemeenschap in onze identiteit en autoriteit te gaan staan als bruid van Christus. Gedurende onze pioniersfase focussen wij op onze relatie tot onze mooie en geweldige woonplaats - haar gezondheid en onderlinge relaties - als de (persoonlijke) roeping van ons als pioniers. Alles gegeven door Jezus Christus. Hoe ziet dit er uit en gaat dit in zijn werking? We geloven in het koninklijke principe gevonden in **Jesaja 58:10-12**, "Geef de hongerigen te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. Uw zonen/dochters zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen en u zult bekend worden als 'het volk dat zijn muren en steden herbouwt.'"

Ons hart, klopt voor onze burens en zet zich om in daden door het delen van het Woord van God in woord en daad. Het samen eten (brood breken) en het samen bidden (Hand. 2:42), authentiek omzien naar elkaar. Liefde hebben voor God en het uiten van liefde zal allereerst gericht zijn naar God. Hij heeft ons immers eerst liefgehad. Vervolgens hebben wij onze naasten lief gelijk ook wij onszelf liefhebben. In de intimiteit met God willen wij groeien naar het herkennen en erkennen van onze ware identiteit in Christus en zal dit zich uiten in de mate van autoriteit die wij innemen door te gaan staan in deze gebroken wereld en in onze mooie woonplaats Schoonhoven.

Ons doel, is dat Christus en het Woord van God de basis is en het fundament blijft. Gezond en krachtig met elkaar omgaan en het leven uit onze ware identiteit & roeping in Christus is essentieel voor onze onderlinge relaties. Wij bidden dat het Koninkrijk van God baan zal breken met als resultaat het vormen van een hecht en gezond leiderschapsteam waaruit leven voortvloeit. Met onze kernwaarden als vertrekpunt, mogen en kunnen wij als gemeenschap toewerken naar het volledig opereren vanuit onze identiteit in Christus. Dit alles begint met een goed fundament en daarmee dus in het leiderschap van de gemeenschap.

Wij willen datgene wat Jezus Christus in ons midden wil baren, tot leven laten komen; wat Hij wil bouwen, vorm gaat krijgen.

Middelen & Organisatie

Als pionier gemeenschap hebben wij het voorrecht om toegewijd onszelf blijvend in te zetten op verschillende onderdelen en bedieningen binnen onze woonplaats. Wij hebben een bijzondere locatie waar wij dankbaar gebruik van mogen maken om zowel de missie als de visie tot uiting te laten komen. Naast de geestelijke en fysieke inzet, is er ook financiële inzet in de vorm van het geven van tienden en offers/giften. Over alle vormen van inzet in onze woonplaats en daarbuiten is iets terug te vinden in ons document over aanpak en strategie.

Terwijl wij Zijn koninkrijk en rechtvaardigheid in de eerste plaats zoeken, zal Hij ons strategie, inzicht, middelen en ondersteuning geven om de gemeente gevestigd te zien worden. Dit is het verlangen van de Heer en wij zuchten mee!

Onze organisatie en identiteit

Rafaël Schoonhoven is een gemeenschap die deel uitmaakt van Rafaël Nederland, onderdeel van de International Church of the Foursquare gospel. We belijden Jezus Christus als verlosser, dooper met de Heilige Geest, Geneesheer en de Koning die zal terugkomen op aarde. Wij hebben dus een gemeenschappelijke naam en theologie en maken deel uit van een wereldwijde familie. Vanuit deze identiteit staan we open in relatie met alle gelovigen en kerken die Jezus Christus belijden als de uit de dood opgestane Zoon van God. Jezus is het hoofd van de gemeente en in Zijn Geest is de oorsprong en kracht van de gemeente.